



## 5 mei-kinderlezing 2019, Almere

Hakim Radwan

Ik ga het vandaag hebben over vrijheid.

Maar wat is vrijheid voor u? En wat is vrijheid voor mij?

Voor mij is vrijheid dat ik naar school mag en dat ik kan gaan en staan waar ik wil en ook dat er geen oorlog is.

Ik neem jullie mee naar 1940. Mijn overgroot-opa hoorde bij de cavalerie. Hij stond op de Grebbeberg om de Duitsers tegen te houden. Dat deed hij vrijwillig. Hij wilde helpen. Toen hoorde hij dat Schiphol was gebombardeerd. Zijn vrouw en kinderen woonden vlak naast Schiphol.

Met het gevoel dat zijn familie dood was, vocht hij door. Voor u, voor mij, voor Nederland.

Hij verloor zijn haren van angst. Zelfs zijn wenkbrauwen en zijn wimpers waren weg. En toch vocht hij door. Ik gun het niemand wat er met hem is gebeurd.

Ik ben trots en blij dat ik in Nederland woon. In een vrij land. Maar hoe kan ik genieten van mijn vrijheid als andere kinderen niet vrij zijn?

Ik ken een jongen, Rayan, uit Syrië. Hij is elf jaar, net als ik. Ik woon veilig hier in Nederland. Hij moest uit zijn huis omdat het vanwege de oorlog te gevaarlijk was om in Syrië te blijven. Hij moest vluchten. Nu woont hij in Nederland. Hij voelt zich hier in Nederland veilig en vrij. Ik ben blij dat we hem hier in Nederland een plaats bieden. En die vrijheid gun ik alle kinderen.

Iedereen voelt vrijheid in wat anders. Rayan uit Syrië voelt zich vrij als hij lekker kan voetballen. Mijn overgroot-opa voelde zich vrij en gelukkig toen hij weer bij zijn familie was.

En ik, ik zoek mijn vrijheid in muziek maken. Ik wil later een dj worden zodat ik anderen ook de vrijheid in mijn muziek laten voelen.

Ik ben moslim. Je leert in de islam dat je goed moet zijn voor elkaar. Ik weet dat veel mensen de islam een streng geloof vinden. Ik zelf ervaar dat niet zo, maar ik spreek mensen ook niet tegen. Want in dit land mag je jouw mening geven. Maar ik voel me vrij zoals ik ben. En die vrijheid gun ik iedereen.