

Nationale Viering Bevrijding 2018  
5 mei-kinderlezing



**Naomi Maneka**

### **Ik ben een strijder**

Ik ben een strijder, een strijder tegen oneerlijkheid.  
Een strijder voor hoop, vrede en een toekomst voor de wereld.

Ik kom uit Friesland.  
Mijn moeder komt uit Friesland.  
Mijn vader komt uit Angola.  
Hij vluchtte naar Nederland en kwam terecht in een asielzoekerscentrum.  
Nu is hij hier muzikant. Ik ben heel erg trots op hem.

Ik wil jullie meenemen naar Congo. Naar Kintadi, die op straat leeft.  
Kintadi krijgt 's morgens geen ontbijt. Ze kan niet naar school. Haar vader is weggelopen. Haar moeder is ziek. En er is geen geld voor medicijnen. Hoe ziet haar toekomst eruit?

Ik wil jullie meenemen naar Colombia. Naar Pedro, die twaalf jaar is.  
Hij woont niet meer bij zijn vader en moeder. Zijn ouders zijn vermoord. En Pedro moet vechten als kind soldaat.  
's Nachts droomt hij over zijn vader en moeder. Over de tijd dat alles nog goed was. Hij droomt over vrede. Hij droomt ervan om naar school te gaan, net zoals de andere kinderen. Om voetballer te mogen worden.  
Hoe ziet zijn toekomst eruit?

Renate groeit op in een flatje in Leeuwarden. Haar vader woont bij een andere vrouw.  
Haar moeder kan geen werk vinden. Ze ligt meestal in bed.  
Renate mag niet mee op schoolreisje. Haar moeder kan het niet betalen.  
Als ze wordt uitgenodigd op een feestje, zegt ze altijd: ik kan niet.  
Want er is geen geld voor een cadeautje. Hoe ziet haar toekomst eruit?

Als ik later groot ben, wil ik in de politiek.  
Want ik wil Nederland veranderen.  
Ik wil de wereld veranderen.  
Ik wil opkomen voor Kintadi, voor Pedro, voor Renate. Voor kinderen zoals mijn vader was.

Ik wil niet dat ze zo moeten leven.

Ik wil dat ze kunnen leven zoals ik. Dat ze naar school kunnen. Zonder zorgen. Dat ze in vrijheid kunnen leven. Dat ze niet hoeven te vechten. Dat ze niet bang hoeven te zijn.

Maar ik kan dit niet alleen. Zullen we er samen voor zorgen dat deze kinderen een mooie toekomst krijgen?

Ik ben een strijder, een strijder tegen oneerlijkheid.

Een strijder voor hoop, vrede en een toekomst voor de wereld.