

Toespraak Gerdi Verbeet



Lancering *4 en 5 mei Denkboek*

Madurodam, 4 april 2016

Een kleine stad voor een grote held, een klein boekje voor een groot verhaal.

Bedankt Joris van Dijk voor de introductie, en ook namens mij hartelijk welkom aan alle leerlingen, de gastsprekers en de Gevolmachtigde Ministers.

Een paar maanden geleden hebben wij jullie hulp gevraagd bij het maken van het 4 en 5 mei denkboek. Jullie mochten zeggen welke onderdelen je interessant vond, wat je aan het denken zette, maar ook wat je niet boeide. Ook mochten jullie kiezen welke voorkant het boekje moest krijgen. Om jullie te bedanken hebben we jullie uitgenodigd bij de feestelijke uitreiking van het denkboek. Hier vandaag in Madurodam.

In de klas vroegen de makers van het denkboek jullie het hemd van het lijf. Zij wilden van jullie weten of jullie herdenken belangrijk vinden, of jullie zelf wel eens naar een herdenking gaan en of jullie op 5 mei stil staan bij vrijheid. De meeste van jullie zeiden herdenken en vieren belangrijk te vinden en willen er graag verhalen over horen.

Wij maken al vijftien jaar speciaal voor kinderen elk jaar een boek met verhalen over de oorlog. Vorig jaar besloten we dat het boek aan vernieuwing toe was. Verhalen over de oorlog kunnen je aan het denken zetten en dat hoop ik ook. Want zo gewoon is het niet dat wij in

Nederland in vrijheid leven. Misschien heb je zelf ook iemand in de klas die gevlucht is voor oorlog nu. Zo was het ruim 70 jaar geleden ook in Nederland. Omdat jullie ons vertelden graag verhalen te horen en willen weten hoe het toen was hebben wij mensen uitgenodigd die uit eigen ervaring kunnen vertellen wat oorlog met je doet.

Graag heet ik deze gastsprekers welkom: mevrouw Rie Verbraeken-Blommaart, meneer Henk Kamp, mevrouw Lous Steenhuis-Hoepelman, meneer Jack de Zwart, meneer Jac Blommaart, meneer Ad Fermin, mevrouw Truke Korpershoek, mevrouw Carola Teunissen. Vandaag gaan jullie met hun in gesprek.

In Nederland zijn overal verhalen te vinden over de Tweede Wereldoorlog. Daarom staan op verschillende plekken in Madurodam ooggetuigen die de oorlog zelf hebben meegemaakt. Zij vertellen wat zij als kind in oorlog meemaakten. In deze kleine stad hoor je grote verhalen. Net zoals je straks een klein boekje krijgt met grote verhalen. Grote verhalen omdat de gebeurtenissen in de verhalen zoveel mensen geraakt hebben en dat nog steeds doen.

Madurodam is het Koninkrijk der Nederlanden in het klein, en het koninkrijk is groter dan alleen Nederland: ook Curaçao, Sint Maarten en Aruba (en Saba, Bonaire, Sint Eustachius) horen erbij en daarom ben ik heel blij dat de gevolmachtigde ministers hier aanwezig zijn. Zij vertegenwoordigen hun eiland bij officiële instanties in Nederland en elders in Europa. Uiteraard krijgen ook de kinderen daar dit Denkboek.

Heel veel dank voor jullie hulp voor het boek en veel plezier vandaag.