

## *Het Gebeurde*

wit is de kleur van angst  
rood de kleur van mijn hart

er was oorlog  
grijskleurige lucht  
mijn opa en oma  
het gebeurde in een bos  
ik voel mij verdrietig  
ik houd mij in

roepen hoorden ze  
op het kamp in het bos  
angst – wit – rood  
huilen – geschreeuw  
met wapens schoten ze  
damp kwam van geweren

ik ruik verdriet  
overgrootopa  
zal ik nooit vergeten  
hij hoorde een schot  
en het raakte hem  
wit – verdriet – as

blauw van de wolken  
ruisende bladeren  
bruingroen het bos  
bladerengeur  
droevig – stil

het gebeurde

wit is de kleur van de hemel  
rood de kleur van mijn hart

*Tekst: Sinti-leerlingen van de Don Bosco School uit Steijn.*